

Psalm 17: *Exaudi, Domine.*

(Gebed;  
v. David)

*Om te handelen als een mens  
naar het woord van uw lippen  
heb ik gewaakt  
voor roverspaden!*

Doodstil stond hij aan de bosrand,  
schaduw tussen de schaduwen,  
wachtend op wat niets anders  
dan prooi kon zijn.

Beesten vlogen, kropen, renden  
langs. Te klein, te groot, te snel,  
te ver, te gevaarlijk of te

lief? De hinde. Bruinogig, zacht-  
aardig, lopend op rietstengels  
in een meer van gras. Wie zou haar  
in het hart durven treffen, willen richten  
op de roos tussen de ogen? Hij

niet. Bewoog, veranderde van jager  
in prooi van menselijkheid. Zich  
uit de voeten maken bleef over,  
als vlucht voor zichzelf.