

Psalm 21: *Domine, in virtute tua.*

(Voor de koorleider,  
een musiceerstuk v. David.)

*Leven wenste hij van u  
en ge hebt het hem gegeven,  
lengte van dagen,  
een eeuwigheid lang en dan nog.*

De meeste mensen zeggen, dat ze  
zo lang mogelijk willen leven. Dat  
gun Ik ze graag. Maar later veranderen ze  
van gedachten.

Want eerder dan ze denken, nog  
volop in feeststemming, vliegend van Bali  
naar Biddinghuizen, raken ze kreupel of ziek.  
Of allebei.

Dan is het huis te klein  
voor traplift of rollator. De kunstheup klemt,  
de hartklep tikt, de huisarts spreekt in  
lange volzinnen die hierop neerkomen:  
wen er maar aan.

Ze dachten dat het leven  
één groot feest was. Nu zijn ze  
kwaad. En dan willen ze dood. Maar dat  
gun Ik ze dan weer niet.

Dat is het mooie van Mij.