

Psalm 27: *Dominus illuminatio.*

(v. David.)

*Ik zal zingen en spelen  
voor de Ene.*

Johann Sebastiaan Bach. U schreef bij kaarslicht,  
met ganzenveren pen, muziek die later  
de hemel zou openen voor zoveel mensen. Maar dat  
wist U natuurlijk niet, U schreef gewoon muziek als  
Uw werk. De kerk wenste een cantate, dus U schreef  
de hemel die kerk binnen, alweer, voor de  
zoveelste maal. Hoorden de mensen dat dan niet?

Hoorden ze de hemel niet, de droefheid, de vreugde,  
de storm en de regen, de eeuwigheid die toen ook al  
glansde over al die klanken? En de musici en zangers,  
wisten ze niet dat wij, eeuwen later, al musicerend,  
hetzelfde zouden voelen als zij: het ontzag voor het ambacht  
en daarna: niets anders dan liefde? Dat gevoel  
dat alles gereed is om de wereld heel te maken, om  
de mensheid als in één adem te verenigen?

Maar net als zij weten wij beter: het was  
niet genoeg. Want na elk slotakkoord is de wereld  
toch weer gewoon. Maar niet hetzelfde, want  
wij schudden ons hoofd om alle klank  
te laten vervliegen en wij wrijven in onze ogen en  
kijken rond. Maar altijd zien wij toch hoe her en der  
schoonheid is gebleven, hoe over mensen en dingen  
een vederlicht sterrenstof van klank is uitgestrooid.

Ach, ik fantaseer maar wat. Ik heb gewoon wat  
mooie woorden op een rij gezet. En daarom alleen  
nog dit: ik geloof in de muziek van Bach.