

Psalm 52: *Quid gloriaris?*

(Voor de koorleider,
een onderwijzing v. David,-
bij de komst van Doëg de Edomiet
die meldt aan Saul, en tot hem zegt:
gekomen is David
in het huis van Achimelech!)

*Je mint kwaad meer dan goed,
een leugen!-
meer dan een rechtvaardig woord!*

Onder het stofzuigen hoor ik mijn mobiel.
Een waarschuwing: er zijn duivels ontsnapt
uit de hel! Ramen en deuren gesloten houden!

Zal je altijd zien. De chemische fabriek verderop
werkt al jaren zonder problemen, maar duivels
laten ze ontsnappen. Stom.

Er wordt gebeld. En ja hoor, een duivel.
Het is een rode, een mannetje. Hij is
heel zielig, hij huilt, hij is bang en zegt:

mag ik alsjeblieft binnenkomen,
ze willen me pakken en
terugsturen naar de hel.

Maar dit is voor mij de grens. Hier
kan ik niet aan beginnen. Zo heb je er een,
zo heb je er honderd.

Ik sluit de deur decent maar resoluut.
Verduiveld! Maar ik hoor hem nog
een lange tijd kloppen en huilen.

Ik vind dat best wel
een vervelend gehoor.