

Psalm 67: *Deus misereatur.*

(Voor de koorleider, bij snaren,
een musicceerstuk, een zang.)

*God
zij ons genadig en zegene ons,
hij doe zijn aanschijn over ons lichten.*

Het is niet eens verplicht en toch:
elk jaar weer op vakantie in auto's
afgeladen met dingen en mensen
en vooral kinderen. En elk jaar

herinner ik me die keer in Frankrijk:
plotseling reed ik op een verkeerde
weghelft met die zo volgepakte auto.

Remmen, sturen, gillende banden,
laveloos van schrik, besef: dit ging maar net
goed. Dus nu zeg ik elk jaar

tegen mijn kinderen: rijd je voorzichtig?
Terwijl ik weet dat dat niet helpt. Want
daar ligt het niet aan.

Jelle Jan Klinkert
211121