

Psalm 73: *Quam bonus Israel!*

(Een musiceerstuk v. Asaf.)

*Maar ik,-  
mijn voeten waren het spoor haast bijster,  
bijna waren  
mijn schreden nergens meer geweest!*

Die dag: knisperend licht.  
Alles is nieuw. Bomen rechtop,  
fiere vogels, maar toch

er valt een zwijgen, tonen breken,  
achter de huizen lijkt een  
geluid op te doemen, ongehoord.

Wie kent de woorden achter  
alles wat wel of niet?  
Soms verlaat men elkaar.

Alles is. Alles eindigt.  
Alles begint. Alles leeft.  
Niets is zeker. Behalve.