

Psalm 101: *Misericordiam et iudicium*

(v. David,  
een musiceerstuk.)

*Ik ga zingen van vriendschap en recht,  
voor u, Ene, maak ik muziek!*

Daar stonden onze geliefden  
in het koor, trots en recht,  
op hun mooist, met de goede gezichten,  
jurken met lovertjes, strakke pakken

en allemaal iets roods,  
dat daarbij soms  
uit de toon viel,

zoals in hun prachtig gezongen  
harmonieën ook een enkele noot  
ongewild en onbedoeld  
onzuiver was.

Wij hoorden alles, dus namen wij  
bij elke valse noot een bochtje,  
even remmen, een beetje gas bij,  
zo luisterden wij daar omheen  
en genoten uit volle borst,

want schoonheid en liefde  
zijn pas volmaakt  
als zij onvolmaakt zijn.