

Psalm 107: *Confitemini Domino.*

*Hij zond zijn woord uit en genas hen,
deed aan de groeve
hun leven ontkomen.*

Vlak bij mijn huid is haar gezicht.
Ze trekt bedeesd en droef de pleister

van mijn wond. Ik zucht en zie
het wellen van de druppel bloed

die zij met rode lippen wegst,
want wie weet komt zo dan alles

toch nog goed.