

Psalm 110: *Dixit Dominus.*

(v. David, een musiceerstuk.)

*Hij vonnist de volkeren zo vol trots,
zal pletten hun hoofd
over de aarde wijd.*

De rechter is een magistraat,
die de achter-, voor-, boven-, onder-
en zelfs binnenkanten van verdachten
zorgvuldig beschouwt.

Haar vonnissen leiden regelmatig tot
onbegrip bij slachtoffers, Twitterstormen,
haatmails en journalistiek misprijzen.

Maar zij zegt: ik ga niet
het hoofd van verdachten pletten
omdat dat toevallig in
Psalm 110 staat.

Christelijke politieke partijen
zijn het daar echter
niet mee eens.

Zij zijn van mening
dat men Gods Woord
serieus moet nemen.