

Psalm 12: *Salvum me fac.*

(Voor de koorleider, op de achtste;  
een musiceerstuk v. David)

*Woorden van de Ene  
zijn woorden glaszuiver,  
zilver gesmolten  
in een smeltkroes in de aarde,  
gelouterd  
zevenmaal.*

In een grot, bijna ontoegankelijk door  
stekelstruiken en addergebroed,  
vonden herders onlangs  
een flard tekstbeschreven  
oeroud perkament.

Dankzij quantumfysische en nanotechnische  
descriptietechnieken en ter vertaling  
de allernieuwste logaritmische algoritmes  
ontcijferde men de inhoud:

DIT ZIJN  
DE WOORDEN  
VAN GOD,  
ECHTER

Veel theologen trekken  
de vertaling van het laatste woord echter in  
twijfel, omdat deze  
twijfel zaait.

Jelle Jan Klinkert  
120521