

Psalm 127: *Nisi Dominus.*

(Opgangenzang
v. Salomo)

*Als de Ene een bouwwerk niet bouwt,
vergeefs zwoegen daaraan zijn bouwers.*

toen zei de makelaar
hier de tuin en daar
het huis wij zeiden ja
tussen zon en wolken

het was een dag on-
bevlekt van toekomst

buiten voel ik
geschiedenissen later
het gras zeggen:
blijf nog even

Jelle Jan Klinkert
190622