

Psalm 87: *Fundamenta eius.*

(V. de zonen van Korach,
een musiceerstuk, een zang.)

*Zijn stichting
op heilige bergen:
de Ene heeft Sions poorten lief
boven al
de woningen Jakobs!*

In mijn dorp staat
het mooiste kerkje van de wereld,
ik bezit haar sleutel,
ga haar in en uit zo vaak ik wil.

Soms, na de avondval, roep ik haar:
Pietertje ik kom! We gaan zingen!
O, wat kan ze zich daarop verheugen!

Ik ga haar binnen en zing. Wat een
godsgeschonken genoegens:
Pietertje zingt altijd mee
en ik mag staan in haar koor

waar al het andere
zich ook laat horen:

honderden vervlogen jaren,
de gebeden voor de stervenden,
alle vergeten preken,
de intenties voor hen die lijden,
de goede hoop voor de gedoopten,
alle ja's en amen's,
Weesgegroetjes,
Onze Vaders.

In Pietertje ben ik
nooit alleen,
ik kan zingend
mijn geluk niet op.