

Psalm 91: Qui habitat.

*Geen kwaad zal je bereiken,
geen plaag
zal naderen je tent.*

Er is een gebod uitgevaardigd
door keizer Covidius. Het moet
gehoorzaamd worden
op straffe van straf.

Heel het volk moet worden
uitgeschreven van elkaar.

Geliefden nooit meer kussen.
Kinderen aanraken verboden.
Eenzaamheid voortaan
verplicht.

Gewone ziekten niet meer
toegestaan. Kanker krijgen
mag alleen thuis. Voor een
zwangere geen plaats
in het ziekenhuis.

Bijbelvaste vaderlanders
weten nu al hoe dit afloopt,
maar de nieuwe verlosser
blijft nog even
een verrassing.