

Psalm 98: *Cantate Domino.*

(Musiceerstuk)

*Zingt voor de Ene een nieuw gezang,
want wonderen heeft hij gedaan.*

Een geluid van zingen zweefde
over bossen en velden, op zoek
naar een mens die het zou horen.

Wegstervend had het niet veel tijd.
Het vreesde door de dood
met stomheid geslagen te worden.

Maar op de grens van fluister en stilte,
droeg een vlugge vlaag het nog juist
tot in het oor van Cerberus, een hond.

Daar gaf het geluid van zingen uitgeput
de geest,

beseffend: mijn leven is
niet zinloos geweest
maar het had beter gekund.

Jelle Jan Klinkert
090322