

Psalm 135: *Laudate nomen.*

*Zij hebben een mond,
maar spreken geen woord.*

Vanavond alleen
word ik aangesproken.

Hé zeg, jij, zeg jij. Jij
met die woorden,
ik ga, kom!

Mee zal ik gaan wel
niet. Zo struikelen wij
weg, mijn woorden en ik.
Maar jij, mijn

trommelvlies, luistervink,
verleidt mij te spreken –
wil ze vangen, mijn woorden,
ze vangen.

Maar ik met die woorden
bemin ze, bescherm ze,
bedenk me. Zwijg sprekend.
Verleid je te zwijgen.

Nooit zal ik ze geven.
Jij mag ze wel lenen,
die woorden,

maar daarna weer laten,
ze waren alleen maar
de mijne.

Jelle Jan Klinkert
170722