

Psalm 106 *Confitemini Domino.*

*Hij dreigde de Rietzee en die viel droog,
deed hen gaan door oervloeden
als door de woestijn!*

laatst alleen op het strand
grote wind hoge zee
wolken stormen voorbij

het is grijs het is nat
voor mijn voeten een krab
op zijn rug in zijn graf in
het zand

maar heel ver over de zee
baant de zon zich een weg
door het zwerk seint
een scheepsruit naar mij

nog is het koud en heel nat
op zijn rug nog die krab
en nog sta ik hier alleen

maar ik vertaalde het sein
en begreep het geheim
van de zee en de zon
en van mij.