

## Psalm 1: *Beatus vir*

*Zalig is de man  
die niet meeding in het beraad van bozen,  
op de weg van zondaars  
niet is blijven staan,  
op de zetel van protsers  
niet ging zitten!*

Was het maar waar! Het kwaad  
vliegt als een schaduwvogel  
door de nacht in deze stad.

Was het maar waar: wie goed doet  
goed ontmoet. Moet ik nog zien.

Wanneer de zon niet schijnt, alleen  
het laffe maanlicht valt diep in de  
stegen die de koopallee's verwarren -

dan zie je waar het heen gaat:  
een snelle deal, een ingeslagen ruit,  
halfbakken brood op straat, een mand  
vol rotte appels.

Eén deur staat op een kier, op nummer 13:  
Salvation Army zegt het bord. En ik  
mag binnenkomen.