

Psalm 11: *In Domino confido.*

(Voor de koorleider,
v. David)

*'vogeltjes,
vlieg naar jullie berg!'*

Vandaag hoorde ik, nauw wakker,
vogels. Tussen de gordijnen
notenbalken van lichtstralen.

De merel zong vlakbij.
Hem had ik Mozart
leren fluiten.

Maar verder? Heggemus? Roodborst?
Vogels en vragen te over. Niet
wakker genoeg?

Dankbaar! Niet vragen maar
dankbaar. Toch nog even slapen.
Liggen onder een licht laken
van fluitende vogels.