

Psalm 16: *Conserva me, Domine.*

(Handschrift v. David)

*Waak over mij, God,
want ik heb toevlucht gezocht bij u!*

Thuis was het elke zondag twee maal raak:
op naar de kleine houten Westerkerk.

Die kerk was altijd vol, de muren
bolden van 't gezang der
steile Gereformeerden.

Net als de Heilige Geest blies
ook de wind daar door de ruimte.
Het tochtte als de hel. Ik zat daar
naast mijn grote Vader achterin. Die duwde
soms een natte zakdoek in mijn nek –
tegen de tocht.

Vóór mij alleen maar ruggen,
ver weg een dominee. Het duurde steeds te lang.
Twee pepermintjes,
beide in vieren, zoog ik op.

Eindelijk klonk een Amen. En meteen
drong ik door bos van zwarte benen heen
naar buiten.

Ben ik er slechter van geworden?
Ach nee. Die kerk verliet ik ongedeerd.
Eventuele wonden zouden later blijken.