

Psalm 18: *Diligam te, Domine.*

(Voor de koorleider,  
v. de dienaar van de Ene,  
v. David,  
die voor de Ene onder woorden bracht  
de woorden van deze zang,-  
ten dage dat de Ene hem ontrukte  
aan de greep van zijn vijanden,  
aan de hand van Saul;  
hij zegt:)

*Hij maakt mijn voeten als hinden,  
op bergkammen  
doet hij mij staan.*

Wie gelooft in de halve  
van Egmond? Gegeseld door sneeuw  
en zand, over hoge duinen, hollen ze  
voort, de proselieten. Vrijwillig  
storten duizenden gelovigen  
zich hier hellewaarts.

In India kastijden monniken zich  
met brandende gesels, elders  
loopt men over vurige kolen,  
snijdt zich de tong uit of zit  
jarenlang doodstil op een paal.

Hier in Egmond echter ontpopt  
de religie zich als heksenjacht.

Maar er is geen heks.  
Er is alleen maar jacht.  
Er is een finish  
maar geen einde.  
Een hemel ont-  
breekt.  
Niemand  
die gelooft  
wordt  
gered.

Wie rent, gelooft in niets  
dan het rennen zelf.