

Psalm 20: *Exaudiat te Dominus.*

(Voor de koorleider,  
een musiceerstuk v. David.)

*Zij gaan door de knieën en vallen neer,  
en wij verrijzen  
en mogen staan.*

Het zonlicht, zo vertrouwd dat het  
onzichtbaar is, verlicht mijn boek. Maar  
wat ik lees, begrijp ik niet. De zon op het strand  
brengt duisternis. Het zand  
brandt niet meer aan mijn voeten.

Mijn wereld is  
plotseling omgekeerd.

Vogels knorren als varkens. Meeuwen spreken  
mij toe in bevelende kreten: ga naar huis,  
je hoort hier niet meer! Het bootje van de maan  
wil mijn thuisvaart verhelderen, maar de sterren  
spannen samen en verduisteren het  
met hun schamel licht.

Natuurlijk kom ik thuis. Waarom zou ik vechten  
tegen schaduwen, waarom mij verzetten  
tegen wanhopige onbegrijpelijkheid?

Ik kan de weg toch dromen?  
Dan leef ik liever in een droom.  
Tegen mijn dromen  
kan niemand iets beginnen.