

Psalm 23: *Dominus regit me.*

(Een musiceerstuk, v. David)

*De Ene is mijn herder,  
mij zal niets ontbreken.*

Toen de benzine op was viel de motor uit  
en hadden wij nog de peddels. Toen  
de lucht langzaam ontsnapte aan de drijvers  
hadden wij nog de handpomp. Toen  
de wind toenam en de golven over de rand sloegen  
hadden wij nog de vlonders.

Het was niet gemakkelijk om mijn  
kind op de plank te krijgen maar  
het lukte. Er lagen wel vijftig  
in het water, iedereen was alleen.

Nooit had ik zulke golven gezien.  
Nooit had ik deze wind gehoord.  
Nooit zag ik zovelen verdrinken.

De boot van onze redders kwam  
te laat voor mij en mijn kind.  
We hadden al teveel gezien, teveel  
gehoord.

We werden gered van de dood  
maar niet van het leven.