

Psalm 24: *Domini est terra.*

(v. David,
Een musiceerstuk.)

*Wie mag klimmen op de berg van de Ene,
wie gaan staan
op de plaats waar zijn heiligheid is?*

Je hebt allerlei soorten bergen.

Goedmoedige bergen, afstotende, bedachtzame
en ook drammerige bergen. Er zijn ontdane bergen,
zelfverzekerde en droefgeestige bergen. En ik heb
kwaadaardige bergen gezien, naast onafhankelijke
en zelfs gekwelde, hoe treurig waren die!

Een hardvochtige berg is zeldzaam. Bij sommige
weersomstandigheden kan een kwaadaardige berg
hardvochtig lijken. Maar men vergisse zich niet:
dat ligt aan de weersomstandigheden en
niet aan de berg.

Er zijn ook bergen
die de moed verloren hebben.

Een berg bestaat alleen als hij bestegen is.
Daarzonder mist hij zijn wezen, dat van
de onbaatzuchtigheid waarmee hij zijn
vergezichten aan jou prijsgeeft.

Een berg is meer dan hoogte alleen.
Breedte, diepte, cirkel, rechthoek, alles
wat meetbaar is, dat is de berg. En meer.

Maar niet mij, ik ben niet de berg.
De berg is daar.

En ik ben hier.