

Psalm 25: *Ad te, Domine, levavi.*

(v. David)

*Houd niet in gedachten  
de zonden van mijn jeugd  
en mijn misstappen.*

Stel je voor dat je weer jong bent  
laten we zeggen: zo jong als  
een pasgeboren katje, een  
roos in de lente, zo jong  
als het meesje dat in de opening  
van het nestkastje zit  
en niet durft uit te vliegen –

en dat je dan bij de ijscoman  
te midden van schreeuwende kinderen  
een ijsje weet te krijgen zonder  
te betalen –

en dat je dat lekker opeet en  
dan naar huis gaat en dat je daar

je hele verdere leven  
helemaal geen last van hebt,

is dat erg?

Jelle Jan Klinkert  
270621