

Psalm 26: *Iudica me.*

(v. David)

*Ene, keur mij en proef mij,
louter mijn nieren en mijn hart!*

Het was helemaal niet zo moeilijk om zonder zonde te zijn. Kwestie van 's avonds even op de knieën en een gebedje. 'Maak om Jezus' wil mij rein' en klaar was Kees. Zo makkelijk!

Maar zonden waren toen natuurlijk nog klein: de kat aan de staart getrokken, snoepje gepikt uit het doosje, afgekeken. Kon God gemakkelijk vergeven. Toch?

Later werd het moeilijker. Dingen met vrouwen en geld, daar viel nauwelijks tegenop te bidden. En trouwens: vergeving, waar was dat eigenlijk voor nodig?

Geen vergeving, dan ook geen zonde. Dan is het weer makkelijk om zonder zonde te zijn. Je hoeft er niet eens voor te bidden.