

Psalm 3: *Domine, quid multiplicati?*

(Een lied v. David,-
toen hij vluchtte
voor het aanschijn van Absalom, zijn zoon.)

*Ik ben gaan liggen,
sliep in en ontwaakte:
want de Ene ondersteunde mij.*

's Morgens vroeg belde Hij mij wakker
en zei met kalm alarm in zijn stem:

besef nu
dat je leven eindig is.

Aanvankelijk schonk ik
weinig aandacht
aan zijn woorden.

Later vroeg ik mij af
waarom Hij mij voor deze
toch wat overbodige mededeling
wakker had gemaakt .

Daar kwam ik echter
niet achter
en ik besloot:
geen paniek.

Jaren later wilde ik
het hem alsnog vragen
maar Hij
nam niet meer op.