

Psalm 32: *Beati quorum.*

(v. David,  
een onderwijzing.)

*Zalig wier misstap is vergeven,  
wier zonde werd bedekt!*

Video gezien over Japanner. Had twintig jaar gezeten  
in eenzame opsluiting. Doodstraf. Elke dag  
kon laatste zijn. Twintig jaar. Kon niet meer praten.  
Had misschien nog wel  
gedachten.

Stel me dat voor. Natuurlijk  
onmogelijk. Twintig jaar. Dat als laatste  
alle hoop verdwijnt.

Was vrijgelaten. Juridische fout gemaakt.  
Kan gebeuren. Twintig jaar. Kon rechter  
onmogelijk vergeven vanwege  
niet kunnen praten.

Onbekend of hij dat wilde.  
Twintig jaar  
Onduidelijk of dat zou moeten.  
Eenzame opsluiting.  
Geen verplichting.  
Hoop vervlogen.  
Twintig jaar.