

Psalm 36: *Dixit iniustus*

(Voor de koorleider,
voor de dienaar van de Ene, v. David.)

*Ja, bij u is de bron van leven,
in uw licht
zien wij licht.*

Mijn dochter belt,
het is een uur of elf, ik hoor
geluiden achter haar, zilveren

getinkel van metaal op metaal,
stemmen en zij zegt: ik heb een zoon
en hij heet Jelle.

Buiten is de lucht grijs, ik leun
tegen een bureau, druppels lopen
langs de ramen, ik heb papieren in
mijn hand, de auto's voor het stoplicht
rijden weg.

Ergens is een kind geboren, ik
stop met huilen en lach.
Waarom niet? Later
komt toch wel.

Ik maak veel fouten zoals
huilen of lachen of andersom.
Maar soms zijn
alle fouten goed.