

Psalm 37: *Noli aemulari.*

(v. David)

*'n Flits en de boosdoener is heen,
je zoekt zijn standplaats: verdwenen!-*

Als kind was ik nooit bang voor onweer.
Ik vond het eigenlijk wel mooi: zelfs
onder de dekens kon je de bliksem zien!
En dan het geluid: elke drie tellen
was een kilometer. Tellen maar!

Maar later begreep ik, dat je
even eigenlijk
wel bang moest zijn. Niet
bij een ruit gaan staan! Nooit
onder een boom! Plat
op de grond gaan liggen!

Een filmpje: een voetballer, die
vlak voor een penalty
door één enkele bliksem
wordt getroffen. Dus nu ook nooit
voetballen!

Nog later besloot ik niet meer
bang te zijn. Zelfs niet voor onweer.
Word ik getroffen,
dan word ik getroffen.

Maar ik word niet getroffen.