

Psalm 42: *Quemadmodum.*

(Voor de koorleider,
een leerdicht van de zonen v. Korach.)

*tot aan het huis van God
met een stem vol jubel en dank,
een feestvierende menigte.*

De trappen van het Capitool stonden vol
met kleurig en zwart geklede lieden.
Ze waren op weg naar binnen.
Eén hield een bord op waarop stond:

Jezus Redt!

De President had verloren maar gewonnen,
binnen moest zijn Eerste Knecht
worden opgehangen of dood geschoten,
wat het handigste was.

Maar dat gebeurde niet,
vijf anderen kwamen om.

De Knecht was al een zeer gelovig man.
Maar nu weet hij
echt wel zeker:

Jezus Redt!