

Psalm 44: *Deus, auribus.*

(Voor de koorleider,
v. de zonen van Korach,
een onderwijzing.)

*Met u stooten we onze benauwers neer,
met uw naam
stampen we tegenstanders fijn!*

Ten tijde van de Kruistochten liep,
zeggen ze, het bloed van de heidenen
door de straten van Jerusalem.

Net goed! Hadden ze maar geen
heidenen moeten zijn. Althans,
zo keken ze er toen tegenaan.

Nu niet meer. De beschaving
is opgerukt. Wij geloven in
democratie. Daarvoor loopt het bloed
door de straten van Bagdad. Of in
de Partij. Dan stroomt het bloed
in de dalen van Tibet, of het befrist
op de steppe van Kolima. Wij geloven
in Allah, dus gutst het bloed
door de straten van Parijs.

Of we geloven in welke Führer dan ook –
dan kruipt het bloed waar het
niet gaan kan –
en het loopt overal
door alle straten.