

Psalm 48: *Magnus Dominus.*

(Een zang, een musiceerstuk, v. de zonen
van Korach.)

*als een stormwind uit het oosten
die stukbreekt
de schepen van Tarsjiesj.*

er zijn verwarde wolken
de zon schijnt scheef
een regenboog leunt schrijlings
tegen de donkere horizon
een bui trekt een spoor
door sloten van het
verwaaide land

ik hou van deze lucht
die geurt naar meeuwen en vissen
wil schreeuwen tegen de storm
over alles het leven de liefde

maar ze gaat al liggen ik
vlij mij neer de wind streelt
met tedere vingers de wereld

met het onweer wordt het niks
het wordt langzaam donker