

Psalm 51: *Miserere mei Deus.*

(Voor de koorleider,
een musiceerstuk v. David,
toen bij hem binnenkwam
Natan-de-overkomene,
nadat hij was binnengekomen
bij Batseba.)

*Wie misstappen zetten
zal ik uw wegen leren,
zondaars
keren tot u terug!*

Er is heel wat voor nodig om kwaadwillenden
het kwaad van hun wil te doen inzien,
of misdadigers het misse van hun daden.
Psychiaters hebben er hun handen
vol aan. Rechters worden moedeloos.

Daar staat tegenover dat vele
betrokkenen al lang
hebben begrepen, dat vergeven

nee anders: dat vele slachtoffers,
soms na lange tijd en niet zonder
worsteling hebben bedacht

nee anders:

dat onverwacht vele door het kwaad geraakten,
onbegrepen door hun naasten,
zich soms schamend voor hun eigen gedachten,
zijn gaan vermoeden, dat wraak
hun pijn niet vermindert maar
vergroot.

Dikwijls heb ik geprobeerd dat na te voelen.
Maar het lukt me niet.
Toch moet het waar zijn.
Ik geloof.
Kom mijn ongeloof te hulp.