

Psalm 53: *Dixit insipiens.*

(Voor de koorleider, op 'Ziek-zijn',
een onderwijzing v. David.)

*Maar alles was afgeweken,
eendrachtig bedorven,
geen die goed deed,
niet een meer,
zelfs niet één.*

Kom op, er is een demonstratie, laten we
mee gaan doen! Maar waar is het tegen?
Of voor?

Het is tegen de wetenschap! En voor
de waarheid. Maar de wetenschap is toch goed?
Welnee, joh! Hoe kom je daar nou bij?
Je weet toch helemaal niet
wat ze er allemaal in doen!

Waarin doen dan? Gaat het over stikstof,
of over elektrische auto's? Alweer over
pedofielen? Welnee, het gaat tegen
die nieuwe rumrozijnevla.

Daar schijnt dus rum in te zitten en
volgens de wetenschap is dat onschuldig.
Maar in die rum zit ook weer van alles,
maar daar zeggen ze niets over! Krijg dat
maar eens boven tafel!

Nou, daar demonstreren we dus voor.
Of tegen. Doe je mee! Ja, lijkt me wel
goed.