

Psalm 55: *Exaudi, Deus.*

(Voor de koorleider, bij snarenspeel;  
een onderwijzing, v. David.)

*Avond, ochtend en middag  
klaag ik en kreun ik,-  
tot hij mijn stem zal horen.*

Hij belde mij met schorre stem:  
'je raadt het nooit, keelkanker'.

Na de aardbeving gingen de redders  
onmiddellijk op zoek naar overlevenden.

Hoop geven, daar zijn ze goed in.  
En daarom bleef hij vol verwachting liggen

om hen de stalen balken en betonbrokken  
die zijn weg naar het leven versperden,  
weg te laten slepen.

Chemo zou het allemaal kleiner maken,  
bestraling kon tegenwoordig precies  
op de goede plek worden gericht.  
Vol hoop liet hij ze uiteindelijk  
zelfs zijn stem verstommen.

Maar nu nog dieper bedolven  
kon hij mij zelfs niet meer roepen.

Boos en teleurgesteld  
wilde hij niet sterven.

Maar hij stierf.