

Psalm 56: *Miserere mei, Deus.*

(Voor de koorleider;
op'Een duif in terebinten verre',
v. David, een kleinood;
als de Filistijnen hem grijpen te Gat.)

Heel de dag verminken zij mijn woorden.

Schrijven is een van de manieren
waarop ik mij in leven houd en
waarop ik leven in mij houd.

Maar nu ik even nadenk: dat geldt ook
voor hardlopen, pianospelen, autorijden,
zingen, nadenken en zelfs liefhebben.

En is liefhebben, nog even nadenkend,
eigenlijk niet het enige wat mij
in leven houd? Zeker en vast!

Maar wat heb ik dan
eigenlijk lief?

Welnu, weer even nadenken: schrijven,
hardlopen, pianospelen, autorijden, zingen
en zeker ook nadenken.

Maar het meest
heb ik liefhebben lief.