

Psalm 59: *Eripe me de inimicis.*

(Voor de koorleider, 'Verderf niet',  
v. David, een kleinood,  
toen Saul mensen stuurde,-  
en ze het huis bewaakten  
om hem te doden.)

*maak ze in gramschap af,  
maak ze aftot er geen meer is  
en tot ze weten:  
in Jacob heerst God,  
tot aan de randen van de aarde!*

Rijdend op de snelweg passeer ik zo'n  
veewagen met roosters aan de zijkant.  
Daar steken de snuiten van varkens door,

en als ik even opzij kijk, zie ik  
ook hun ogen. Zouden ze iets weten?  
Denkt een varken? Het schijnen  
heel slimme beesten te zijn.

Ik geef gas en rijd door en in mijn  
achteruitkijkspiegel zie ik de vrachtwagen  
steeds kleiner worden. De varkens zullen  
mij vergeten zijn, hoop ik. Ik bedoel:

ik zou het vervelend vinden als ze  
in hun laatste ogenblikken mij  
voor ogen hebben. Maar misschien

is er een andere automobilist geweest  
die de vrachtwagen tot stoppen dwong  
en onder bedreiging van geweld

de chauffeur alle varkens liet bevrijden,  
op de snelweg, die dus een grote file  
veroorzaakten, wat ik dan zou horen

op de radio, waarop ik, slappeling, zou denken:  
had ik dat maar gedaan. Onzin natuurlijk.  
Dus nu ben ik bang dat al die varkens

in hun laatste ogenblikken  
toch aan mij denken.