

Psalm 6: *Domine, ne in furore.*

(Voor de koorleider, bij snarenspeel,
op de achtste,
een musiceerstuk v. David)

*Ene,
wil mij niet straffen in uw toorn,
niet mij kastijden in uw gramschap!*

Ik lag in bed te lezen in een boek.
Het was al laat, later dan toegestaan.
En onverwacht kwam Vader op bezoek
die had gezien: mijn lichtje was nog aan.

Hij opende de deur met harde hand,
liep naar het bed, waarin ik lag te lezen.
Ik legde snel mijn boekje aan de kant.
Ik wist meteen al wat ik had te vrezen.

Een klap en nog een klap kwam op mijn kont.
Het was wel zwaar maar toch nog net te dragen.
Geen kreet van pijn ontsnapte aan mijn mond.
Ik wilde niet om medelijden vragen.

En 's ochtends was er niets meer aan de hand
want Vader dronk zijn thee en at zijn brood
en zwijgend las hij daarna nog de krant.

Mijn billen schrijnden maar ik hield mij groot.