

Psalm 63: *Deus, Deus meus.*

(Een musiceerstuk v. David;
toen hij was
in Juda's woestijn.)

*...wanneer op mijn bed
mijn gedachten bij u zijn,
in de nachtwaken
ik fluister van u!*

Ik heb naar je gekeken
toen je sliep. Geen maan,
geen sterren, donker was het,

maar een net geboren licht
zocht toch mijn ogen,
alsof een verre zon zich
in je hart genesteld had.

Ik luisterde. Je adem
in en uit klonk als de lome verzen
van een oud gezang.
Toen vlijde zich
mijn ademhaling
bij de jouwe
in en uit

en ben ik weer in slaap
gevallen en alle wereld
was vergaan en wij alleen
gered.

Maar in mijn droom zochten
jouw ogen mij
en zagen hoe ik sliep.