

Psalm 64: *Exaudi, Deus.*

(Voor de koorleider,
een musiceerstuk, v. David.)

*Een rechtvaardige vindt bij de Ene vreugde
en toevlucht,
zo prijzen zich gelukkig
alle oprechten van hart.*

Doe jij, vriend, eens deze weddenschap
met jouw beste vriend:

ik wed om vul maar in dat je
vul maar in niet durft te doen.

Je denkt wel zeker te weten
dat de ander vul maar in niet durft,
voor jou een gelopen race,
en dat is je bedoeling.
Je wilt immers winnen.

En de ander durft vul maar in
niet te doen. Maar de ander
is je beste vriend.

Nu wed ik met jou om vul maar in
dat je bij nader inzien toch niet
had willen winnen.

Deze weddenschap wil ik winnen.
Daarop zet ik onze vriendschap in.