

Psalm 65: *Te decet hymnus.*

(Voor de koorleider, een musiceerstuk:  
v. David, een zang.)

*Die doet bedaren het gedruis van  
zeeën,  
het gedruis van hun golven,  
van naties het rumoer!*

ik nam op het strand een golf van de branding  
onder mijn arm om zijn schoonheid  
thuis te beminnen

de holte onder de boog daar-  
over het schuim als  
wervelende sterren de lichte  
donder van vallende bomen  
het dreigend komen  
het speelse wijken

ik zou hem voeden met water en zout  
temmen met ronde gebaren  
hem bulderend dwingen te fluisteren

maar thuis losgelaten woedde mijn branding  
achteloos lachend mijn huis tot gruis

toen, tussen het puin, greep ik hem vast  
droeg hem terug naar het strand  
en riep:

doe  
wat je altijd doet en doe  
als je vrienden, loop jij dan maar  
dood op het zand  
dat is je lot vriend  
ik ben niet je God, vriend

en met mij is  
niets aan de hand