

Psalm 7: *Domine, Deus meus*

(Klaaglied,
v. David, dat hij zong voor de ENE,-
om de woorden van Koesj, de Benjaminit.)

*Een samenkomst van natiën zal u omringen.
Wees hoog,
boven haar gezeten!*

Hamija, Hamija, rijt mijn schedel
open. Ik steeg op, ik vloog,
ik stuurde, keek op mijn scherm
tot ik de punt in de roos kreeg,

ik kreeg het punt aangereikt, een ander
reikte het punt aan, het punt was eerder
doorgegeven door wie, al eerder
aangereikt , zoals je op een verjaardag

een gebakje doorgeeft, een glas wijn –
je had er niet zelf om gevraagd, wat
moest je ermee dan op het juiste moment

een punt maken, een knop indrukken,
dat moest toch, je had ervoor geleerd,

Hamija, Hamija, wat deed ik toen
toen het gebeurde? Wat deed ik?