

Psalm 74: Ut quid, Deus.

(Een onderwijzing, v. Asaf.)

*U, die alle gebieden der aarde
hebt bebakend,
zomerhitte en herfsthoos
hebt u geformeerd.*

's Nachts voeren wij rond in het zwarte,
doodsangstig waakten de mannen,
nabij moesten ijsbergen drijven.

Er heerste een bijtende koude
die vrat aan handen en wangen,
verhinderde helder te denken.

Het kwadrant was in slagzij gevallen,
het dieplood in donker gezonken,
het log in de golven verloren.

Maar ik heb de sterren gelezen,
de zon op haar hoogste geschoten,
de stromen en stormen berekend.

De mannen erkenden mijn kunde.
Ze gaven mij vrijelijk leiding.
Ik voerde hen naar rustige wateren.

Ik ben geen grote geleerde,
ik heb het geleerde gedaan.
Wie ben ik dat ik dit doen mag?