

Psalm 79: *Deus, venerunt.*

(Een musiceerstuk,
v. Asaf.)

*O God!-
heidenen zijn gekomen in uw erfdeel,
hebben uw hal, uw heiligdom ontwijd,
Jeruzalem in puin gelegd!*

ik schrijf. de wereld om mij heen
verdampt. ik zie
geen horizon. ik schrijf.

mensen gaan dood. er vallen
jonge vogeltjes uit nesten.
een oorlog woedt. water
bedreigt de oogst in een
ver land.

de stroom van dood
gaat voort. ik schrijf.
de letters op mijn scherm leggen
zandzakken langs mijn deur.
ik schrijf. ik ben alleen
maar ik. ik schrijf.

iemand beroert mijn arm.
waar ben je? dan zie ik weer
hoe alles leeft. waar ben je?
vraagt iemand mij opnieuw.

maar ik wil nog
mijn laatste woorden
schrijven:

ik schrijf.