

Psalm 8: *Domine, dominus noster*

(Voor de koorleider. Op: 'De Gititische',  
een musiceerstuk v. David)

*Ge laat hem heersen  
over de maaksels van uw handen,  
alles hebt ge  
gezet onder zijn voeten.*

De Elfstedentocht gaat niet  
door, maar daar staat een hete zomer  
tegenover.

Mijn kleinkinderen hoeven niet  
die ellende van knellende schaatsen  
mee te maken. Krabbelen, vallen  
in een scheur, ijskoude vingers.

Molentocht. Koek en zopie. Op het ijs  
was iedereen altijd vrolijk.  
Weet je nog?

Wel zullen zij de woestijnen  
van Zuid Frankrijk kunnen bezoeken.  
Ook mooi.

Al moeten zij op weg daarheen  
oproeien tegen de stroom  
vluchtelingen.