

Psalm 100: *Jubilate Deo.*

(Een musiceerstuk ter dankzegging.)

*Erkent:
de Ene, hij is God, hij heeft ons gemaakt,
en niet wij onszelf.*

Alle mogelijke antwoorden op de vraag
'wie ben ik?' had ik opgeschreven,
maar nu ben ik het briefje kwijt.

Misschien is het ontdekt en gelezen
door mijn kinderen. Nu denken ze
mij beter te begrijpen.

Of het was mijn vrouw, ze wilde
wel eens weten met wie ze
al zolang getrouwd is.

Op het briefje stond uitsluitend poëzie,
dat moet ik ze dus wel vertellen.

Alleen maar bedachte gedichten,
dat ze niet denken dat ik dat ben.

Wie ik ben, weten zij allang.
Wat op het briefje staat,
laat alleen maar zien
hoezeer ze gelijk hebben.