

Psalm 102: *Domine, exaudi.*

(Gebed
v. een gebukte, als hij bezwijkt;
en voor het aanschijn van de Ene
zijn verzuchting uitstort.)

*Ik blijf wakker, ben geworden
als een vogel
eenzaam op een dak.*

Dit is het geheim van
de zon en de vogels:
omdat de vogels zingen
schijnt de zon.

Zie maar: vanmorgen vroeg,
het was nog donker, begon de merel.
En toen de vink daarbij zijn slag sloeg,
moest de zon wel tevoorschijn komen.

Het werd een dag vol
licht en luister!

Weet je nog: gisteren was dat anders.
De nachtegaal, van nature
geen zoonanbidder,
had de anderen opgestookt.
Gezamenlijk hebben ze de zon
weggezwegen.

De zwaluwen hadden nog
wolken gecharterd,
voor de zekerheid,
maar die waren in feite
overbodig.

Wij mensen begrijpen dit niet.
Wij moeten het gewoon
aanvaarden.