

Psalm 105: *Confitemini Domino.*

*Alle groen op hun land vrat hij op,
vrat weg
de vrucht van hun rode grond.*

Een koe heeft altijd verdriet.
Daarom zie je dikwijls tranen
in haar ogen.

Een koe denkt heel
veel na. Ze bepeinst de wereld en
haar plaats daarin. Ze begrijpt
dat ze niet veel eisen
kan stellen.

Maar haar wens om tijdig
gemolken te worden, gaat
altijd in vervulling.

Ze heeft lang gedacht dat
de sabbelaars van de melkmachine
haar kinderen waren. Ze ging er
altijd graag naar toe.

Elke koe ontdekt na een tijd
de waarheid. Die ontdekking
is haar grootste teleurstelling.

Daarom heeft een koe
altijd verdriet.