

Psalm 108: *Paratum cor meum.*

(Een zang, een musiceerstuk v. David.)

*Word wakker, luit en harp,  
Ik ga het morgenrood wekken!*

Ik schrijf het liefst  
gedichten in de zon.  
Regen verdrinkt mijn letters,  
wolken verdonkeremanen  
en mijn taal verliest  
de lust te kussen.

Maar dan bij storm: letters,  
zij jagen voor mij uit als visjes.  
Ik vang ze in het net  
van mijn gedicht,

school woorden samen tot  
een veld vol tulpen.  
Kleur overal, zinnen te over.

De zon schijnt fel  
in mijn gezicht.