

Psalm 109: *Deus, laudem.*

(Voor de koorleider,  
v. David, een musiceerstuk.)

*Ze brengen over mij kwaad voor goed,  
haat  
in plaats van mijn liefde!*

De envelop van de Belastingdienst  
is nog steeds blauw.

Ik heb ze al zo vaak verzocht  
een andere kleur te gebruiken.  
Rood, groen, desnoods roze of  
paars. Maar nee.

Waarom trekt zo'n orgaan  
zich niets aan  
van een eenvoudige wens  
van een eenvoudige burger?

Ik betaal mijn belasting altijd  
op tijd. Ik bedoel:  
aan mij ligt het niet.

Je komt er niet achter. Maar  
leuk is het niet.